

Inloopochtenden Haarlem eerste helft 2025



De serie van 11 inloopochtenden die het Gouden Rozenkruis in het de eerste helft van 2025 organiseert in Haarlem, Zakstraat 2, zijn gebaseerd op de hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis en de hoofdstukken 10 t/m 18 van het boek Mysteriën en symbolen van de ziel. Die hoofdstukken kunnen online worden beluisterd en/of gelezen.

1. De samenleving bewust maken, 14 januari
2. Werken aan algehele heelwording, 28 januari
3. De ziel als midden, 11 februari
4. De ziel als boom, 25 februari
5. De ziel als vlam, 11 maart
6. De ziel als reiziger, 25 maart
7. De ziel als burcht, 8 april
8. De ziel als schepper, 22 april
9. De ziel als zevenvoud, 13 mei
10. De ziel als spiegel, 27 mei
11. De ziel als wereldwerker, 10 juni



I De samenleving bewust maken

De komende twee inloopochtenden gaan we in op de essentie van het eerste manifest van de drie manifesten van de klassieke rozenkruisers dat in 1614 in het Latijn in druk werd uitgegeven in Duitsland onder de naam Fama fraternitatis R.C. en dat een grote commotie veroorzaakte in Europa in die tijd. Wat heeft deze Roep van de Rozenkruisers Broederschap ons anno 2025 nog te vertellen?

Het eerste gedeelte van de Fama bestaat uit een vertelling over de reis die een zekere broeder C.R. heeft gemaakt ronde de Middellandse Zee, en die hierboven schematisch is weergegeven. Er wordt niet verteld wie C.R. is. Na de verschijning van het derde manifest, De alchemische bruiloft van Christaan Rozenkruis, wordt duidelijk dat met C.R., hoogstwaarschijnlijk wordt bedoeld op Christian Rosenkreutz of Christiaan Rozenkruis.

De reis van C.R.

Op jeugdige leeftijd mag C.R. mee op de reis die een oudere broeder gaat maken naar het Heilige Graf, een pelgrimstocht die in die tijd wel vaker werd gemaakt. Als C.R. is aangekomen op Cyprus is hij zestien en sterft zijn begeleider. C.R. kan zich dan niet meer laten leiden door gezag van buitenaf, maar dient in zelfautoriteit zijn weg van zelfinwijding te gaan. De slapende geestvonk in zijn hart ontwaakt dan. C.R. ondergaat dan de zogeheten Zon-inwijding. Als hij daarna in Damascus komt, de plaats waar de apostel Paulus een verlichtingservaring heeft gehad en enkele dagen blind was, krijgt hij lichamelijke moeilijkheden. Hij ervaart dat zijn bewustzijnsniveau toeneemt als gevolg van het ontwaken van de geestvonk in zichzelf. Die Maan-inwijding zet een proces in gang waarbij hij een reiniging ondergaat die uitwerkt in lichamelijke moeilijkheden, waardoor hij zijn reis

Situatieschets

De reformatie, waarvan de Duitse hervormer Maarten Luther (1483 - 1546) de icoon is, draagt aanzienlijk bij aan de heropleving van het christendom, maar blijkt wel gepaard te gaan met veel strijd en rivaliteit, en een enorme fragmentatie. Omstreeks het jaar 1600 realiseren steeds meer mensen zich dat de reformatie mislukt is. Wat aanvankelijk begint met het bespreekbaar maken van misstanden in de toenmalige kerk, is dan immers vervallen tot polarisaties, godsdiensttwisten, gewelddadigheden en een geloof volgens de dode letter.

Dan groeit bij de pioniers het verlangen naar een werkelijke reformatie van de mens en de mensheid die onder meer tot uitdrukking komt in de impuls van de rozenkruisers. Deze impuls, die zich vanaf het begin van de zeventiende eeuw in meerdere landen in Europa manifesteert, kan worden gezien als een samensmelting van religie, wetenschap en kunst op basis van innerlijk weten of gnosis, en ook wel als een synthese van innerlijk christendom, hermetisme en wetenschap. De klassieke rozenkruisers schrijven over een algehele werelddhervorming die gebaseerd is op wat zij noemen 'het goddelijk raadsbesluit'. In die tijd is vernieuwing heel hard nodig want de omstandigheden waarin mensen leven zijn veelal erbarmelijk. Zij hebben te kampen met de strijd om het bestaan, hongersnoden, epidemieën, oorlogen en analfabetisme. Vernieuwende impulsen met een bevrijdende uitwerking in de maatschappij gaan vaak uit van relatief kleine vriendengroepen die ontstaan rondom grote inspiratoren.

voorlopig niet kan voortzetten. Hij blijft dus in Damascus en hoort daar spreken over de wijzen van Damcar. Dan ontstaat er in hem het verlangen niet naar Jeruzalem te gaan, maar naar Damcar. Vervolgens reist C.R. naar de gastvrije wijzen in Damcar, waar hij het boek M in goed Latijn vertaalt en zich bekwaamt in fysica (natuurkunde) en mathematica (wiskunde). Bij deze Mercurius-inwijding wordt zijn denken gezuiverd. Het boek M heeft betrekking op wetenschappelijke kennis over de natuur en de wereld (M staat dan voor Mundi en betekent wereld) die wordt gezien vanuit de Bron van alle leven. Anders geformuleerd: het schrijven of lezen van het boek M is het onderzoeken van de veelheid vanuit het besef van de eenheid.

Van Damcar reist C.R. naar Egypte, waar in hem een grote liefde tot ontwikkeling komt voor alles wat leeft. Deze zuivering van het gevoel is de Venus-inwijding. De daarop volgende Mars-inwijding is in Fez, historisch een belangrijk intellectueel centrum in Marokko. De Afrikaanse en Arabische geleerden komen daar elk jaar samen om nieuwe ontwikkelingen in de wetenschappen en kunsten uit te wisselen. In tegenstelling tot veel Europese geleerden in de tijd van Christiaan Rozenkruis richten de geleerden van Fez hun inspanningen volgens de Fama vooral op het belang van het grote geheel en niet op hun eigenbelang.

Toch constateert broeder C.R. dat hun magie niet geheel zuiver is en dat hun kabbalah is bezoedeld met hun godsdienst. Desalniettemin vindt hij in hun wijsheid voor zijn geloof een nog betere grondslag die overeenstemt met de kosmische harmonie. Hier leert Christiaan Rozenkruis zijn persoonlijke wil over te geven aan de goddelijke wil, in overeenstemming met de bede uit het Onze Vader: 'Uw wil geschiede'.

C.R. is verheugd over alle kennis en wijsheid die hij heeft verkregen tijdens zijn reis. Hij voelt zich innerlijk verplicht om die uit te dragen in Europa. Bij zijn Jupiter-inwijding in Spanje ervaart hij tot zijn verdriet dat de geleerden geen behoefte hebben aan zijn mysteriewijsheid en ook niet aan vernieuwing, omdat hun oude kennis hun voldoende inkomen verschaft en zij er niets voor voelen om hun dwalingen te erkennen. Van de mysteriën gaat een ontmaskerende en daardoor vaak ook disruptieve werking uit. Daarom is het begrijpelijk dat het Rozenkruis door de eeuwen heen tegenstand heeft ondervonden van de kerk (van zowel katholieke als protestantse zijde) en van de wetenschap.

Tenslotte keert vader broeder Christiaan Rozenkruis terug naar Duitsland en bouwt daar voor zichzelf een geschikte en heldere woning waar hij zijn reizen overdenkt, en deze in een gedenkboek vastlegt. Zo doorleeft hij zijn Saturnus-inwijding, die leidt tot een concrete realisatie, tot de vervulling. Onder de vleugels van de Heilige Geest wordt dan uit hem geboren: de nieuwe mens. Dan is hij voldoende voorbereid, getraind en toegerust om te gaan werken voor wereld en mensheid door het stichten van de mysterieschool van het Rozenkruis.